

Definitief programma jubileumweekend Aristos

Vrijdag 13 juni:

21.00 uur

Voetbal kijken

Als opwarmertje gaan we met z'n allen (met aanhang natuurlijk!) bij Sjef in de kantine kijken naar de WK voetbalwedstrijd Spanje- Nederland op een groot scherm.

Zaterdag 14 juni:

12.00 – 13.30 uur

Circus zelf doen en voorstelling

Het circus is voor onze jeugdleden, maar ook voor de kinderen van (oud)leden en natuurlijk broertjes en zusjes. Lekker kijken en natuurlijk ook zelf proberen.

12.00 – 17.00 uur

Springkussen voor de kleintjes

13.30- 15.30 uur

Handbalclinic

De handbalclinic is voor alle jeugdleden en zal worden verzorgd door voormalig international Paul van Noesel. De heren A zal Paul van Noesel ondersteunen tijdens de clinic. Leuke motoriek en balvaardigheidsoefeningen op een creatieve manier gebracht. Ook zeker leuk voor de senioren om naar te komen kijken.

Vanaf 15.00 uur

Frietkar

Je kunt dus bij alle activiteiten blijven en hoeft niet naar huis om te eten.

16.00- 17.00 uur

Latje schieten wedstrijd en wereldrecord

We starten met een wedstrijd "latje schieten". Wie kan het meest op de lat gooien? Om 16.45 uur vindt de recordpoging plaats. We gaan proberen om de bal zoveel mogelijk op de lat te gooien binnen 15 minuten. Een notaris gaat de score bijhouden.

18.00 uur

Receptie voor genodigden

19.30 uur

Jubileumtoernooi

Een toernooitje met de genodigden van de receptie aangevuld met Aristos-leden.

20.30 uur

Feestavond met "vuurwerk" einde

De feestavond wordt een knalfeest met een super live band. Ook de grote toegangshal wordt gebruikt om even rustig bij te kunnen kletsen. Voor degene die wil blijven slapen hebben we ook gezorgd.

En er is natuurlijk de fantastische loterij. Neem iets mee van je zolder, iets wat je altijd al kwijt wilde. Dit gaat 's avonds verloot worden. Het mag niet groter zijn dan 20x30x50 cm en je moet het zelf in je eentje kunnen dragen.

Er is ook een modeshow voor iedereen die een oud-Aristos tenue heeft. S.v.p. meenemen! Er is een leuke prijs te winnen!

Zondag 15 juni:

10.00 uur

Ontbijt

Na een drukke, dorstige, gezellige avond met veel dansen en lekker bijkletsen is het belangrijk een goed ontbijt te nuttigen ter voorbereiding op het familietoernooi. Het ontbijt kost € 2,50.

11.30 – 14.00 uur

Familie/vriendentoernooi (let op tijd is vervroegd!)

Het familietoernooi wordt een waar feestje. Spreek af met je vrienden, familie en laat de kinderen ook lekker mee handballen. Hou er wel rekening mee dat er niet teveel handballers in 1 team komen en zorg er ook voor dat er kinderen in het team zitten. Geef het team een leuke naam en schrijf je snel in.

14.00 – 16.00 uur

Playbackshow/ karaoke

De Playbackshows en karaoke waren jaren terug een mega succes, werden goed bezocht en we hebben er toen met heel veel mensen heel veel plezier aan gehad. Het zou leuk zijn als oude tijden herleven!